

R.K. Parochie St. Ludgerus te Utrecht

Ludgerus Magazine

26 Februari 2013

Pasen





Inhoud

De pastoor over Vasten & Pasen	3
De Spaanstalige Gemeenschap	4
Vastenactie voor Honduras	5
Slavernij	6
Twitterende Paus	7
Geloven NU:	
De acolieten van de Antoniuskerk	9
Erik Borgman:	
Wat betekent kerk zijn?	10-11
Lokaal nieuws & Agenda	12-18
Kinderpagina: Palmpasen	19

Colofon

Het Ludgerus Magazine is het tijdschrift van de parochie van St. Ludgerus in Utrecht. Het verschijnt zes keer per jaar.

Hoofd- en eindredactie: Armand Heijnen

Redactie: Nol van Beek, Armand Heijnen, George Paimpillil, Hans Stahl

Tekstbijdragen: Nol van Beek, Erik Borgman, Armand Heijnen, Yosé Höhne-Sparborth, Klasien Knol, George Paimpillil, Francis Siefken, Hans Stahl

Traffic: Nol van Beek

Vormgeving: Marijke Herber

Druk: Van Horssen OJ Service BV

Oplage: 4200

Contactadres:

Zie centraal secretariaat St. Ludgerusparochie

Advertenties:

Informatie over prijzen en voorwaarden te verkrijgen bij Hans Stahl: hans.stahl@stalino.nl of 06-16532419

© Overname van berichten / artikelen uit dit magazine is mogelijk, mits met toestemming van het secretariaat van de parochie en met bronvermelding.

Het parochiebestuur

Pastoor George Paimpillil (voorzitter)
 Laurens Baas (vicevoorzitter)
 Hanneke de Kruijff (secretaris)
 Kiky Kanawi (penningmeester)
 Jan van Kuik (gebouwen)
 Robert Stok (personeelszaken)
 Joop Schwartz (lid)

Het secretariaat

Centraal secretariaat Sint Ludgerusparochie
 Nol van Beek
 Boerhaaveplein 199,
 3552 CT Utrecht.
 030 – 244 13 19
secretariaat@sintludgerus.nl
www.sintludgerus.nl
 Bereikbaarheid:
 maandag t/m donderdag 9 – 12 uur.

Het pastorale team

Pastoor George Paimpillil (pr.):
geopallil@ziggo.nl
 Gerrit Jan Westerveld (pastoraal werker):
gj.westerveld@tiscali.nl

Pastores zijn bereikbaar via het centraal secretariaat 030 – 244 13 19
 Voor noodgevallen kunt u ook contact leggen via uw lokale secretariaat of lokale telefoonnummer zie pagina 18 voor uw locatie.

Beste parochianen,

Het is vastentijd. Vasten is het doelbewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods liefde. Het is één van de belangrijkste vormen van boetvaardigheid in de katholieke Kerk. Jezus plaatst iedere mens voor een radicale, maar existentiële keuze. Christus brengt de blijde boodschap van het Rijk Gods, en het is aan iedere individuele mens om die boodschap aan te nemen of te verwerpen. Christus roept op tot bekering: Hij vraagt de mens om zich vrij te maken van alle zonden, preoccupaties en beslommingen die de weg tot het Rijk Gods versperren.

De Kerk heeft altijd geleerd, dat bekering niet eens en voor altijd gegeven kan zijn, maar steeds opnieuw moet worden beleefd en nagestreefd. De gelovige christen zondigt immers regelmatig en raakt daardoor het zuivere zicht op God kwijt. Hij moet zich steeds opnieuw bekeren en boete doen voor zijn misstappen. De christen kan zijn boetvaardigheid op verschillende manieren uiten. De Schrift en de Kerkvaders leggen vooral op drie vormen de nadruk: het Gebed, de Aalmoes en het Vasten. Wij keren ons tot God door via het vasten onze bereidheid te tonen om boete te doen...

En dan is er Pasen.

"Alleluja. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Alleluja".

In de Goede Week bezinnen we ons samen met heel de Kerk op de gaven van het priesterschap en de Eucharistie. We overwegen het lijden en sterven van Onze Heer. En we vieren in de Paaswake en op Paaszondag Zijn verrijzenis uit de dood.

Maar is onze wereld dan niet met heel andere zaken bezig, die veel belangrijker zijn? Is dit niet een stukje verleden, dat als geschiedenis wel gewaardeerd kan worden, maar dat verder buiten ons huidige levensgevoel staat? We vinden een verhelderend en nieuw antwoord in psalm 117: "Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt".

Dat mag van elke dag gezegd worden. Want wij ervaren het leven als gave van God. Althans, die mogelijkheid is er. Maar niet iedereen zal dit zo beleven. Geraakt door ziekte, tegenslag of zorgen kunnen mensen zó bezig zijn met de dagelijkse problemen, dat hun geestelijke horizon verkort dreigt te worden. Hoe bevrijdend is het daarom te horen: "Ook deze dag is door God aan ons gegeven".

Want God biedt perspectief en toekomst aan mensen. Dat heeft Hij ons gezegd toen Hij op de Paasdag Jezus Christus niet overliet aan het geweld van de dood, maar Hem uit de dood liet opstaan.

Wie ziet dat het Christus is, die de mensen samen brengt in zijn Kerk, zal innerlijke kracht en moed vinden bij persoonlijke problemen of lijden. Wie naar Hem ziet, die weet dat er hoop is voor iedere mens en voor heel de wereld. De dag van Zijn verrijzenis legt ons de diepste betekenis open van het psalmvers: "Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt".

Wanneer de Kerk ons uitnodigt om op Pasen het "Alleluja" mee te zingen, dan ligt hierin onze christelijke blijdschap en ons gelovig optimisme. Vanuit deze levenshouding nodig ik u allen uit om het Paasgeheim van Onze Heer mee te vieren in onze kerk tijdens de komende dagen en het in daden te beleven in de tijd die God ons geven zal.

Ik wens jullie van harte Zalig Pasen en Gods zegen voor ieder van u.

George Paimpillil, jullie pastoor.



Sint Nicolaas- en Monicakerk

De spaanstalige gemeenschap

De laatste jaren is de Spaanstalige gemeenschap in Nederland sterk gegroeid. Dit geldt ook voor de Spaanstalige parochie van Sint Nicolaas en Monica, wat een hogere organisatiegraad noodzakelijk maakte. Op initiatief van Penélope Nuñez, en met de steun van een aantal vrijwilligers, is er een jaar geleden een coördinatiecomité opgericht.

Dit comité bestaat uit: Penélope Núñez - de voorzitter, Mexico; Ton Renssen-penningmeester, Nederland; Gladys Carrasco - secretaris, Dominicaanse Republiek, en de reguliere leden Mireya Renssen, Peru; Rosa Prato, Spanje en Mirande De Jong, Nederland.

Organisatie

Ons team organiseert, coördineert en verlevendigt de vieringen en activiteiten van de gemeenschap. Tegelijkertijd proberen wij te zorgen voor de instandhouding van en een goed samenspel tussen de verschillende religieuze tradities van de diverse landen van herkomst uit Latijns-Amerika en Spanje.

Eens in de 10 weken komen we bij elkaar om de verschillende activiteiten goed op elkaar af te

stemmen en de deelname van en de uitwisseling tussen de parochianen te bevorderen.

Vele handen maken licht werk, daarom hebben we verschillende deelcomités geformeerd: Sacristiecomité, liturgiecomité, collecte-comité en een comité voor het bezoek aan zieken en andere behoeftigen.

Gemeenschapsgevoel

Het afgelopen jaar hebben we meer gedeeld met de Nederlandse gemeenschap in de verschillende gemeenschappelijke vieringen in de Goede Week. Bovendien hebben we een speciale moeder- en vaderdagviering gehad.

Om het gemeenschapsgevoel te versterken zijn we met het comité een dagje naar Volendam

geweest. We hebben met bijna alle parochianen ons jaarlijkse 'dagje uit' beleefd tijdens een rondvaart door de Utrechtse grachten (zie foto). En in een recente viering hebben we op initiatief van de Peruaanse parochieleden het feest van de Heer der Wonderen gevierd, met de vertoning van de traditionele afbeelding en we hebben samen aan verschillende Peruaanse tradities deelgenomen.

Steun

We hopen dat we kunnen blijven rekenen op de steun van de parochianen voor toekomstige activiteiten, met alle solidariteit die nodig is om onze parochie verder te ontwikkelen tot een krachtige christelijke geloofsgemeenschap.



Sint Ludgerus Vastenactie 2013

Honduras: het probleem van de migratie

Het hier volgende verhaal is ontleend aan de bijeenkomst in de Nicolaas-Monicakerk over de Vastenactie op 10 januari jl, en gaat over het vastenproject van het Aartsbisdom. Het is de bedoeling dat alle parochies daaraan deelnemen; ze kunnen daarnaast ook desgewenst een eigen project steunen..

- Door Klasien Knol-

Honduras is ongeveer drie keer zo groot als Nederland. Er zijn zo'n 8,2 miljoen Hondurezen, waarvan 97% katholiek is. Echter: het aantal inwoners van het land is kleiner; veel Hondurezen zijn gevlucht naar het buitenland. Het land is het armste van Latijns-Amerika, armer zelfs dan Haiti. Ruim de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Politiek is het land instabiel; linkse en rechtse leiders wisselen elkaar af. Het land wordt verder geteisterd

door de zogenaamde Mara, gewelddadige bendes die zich bezighouden met alle mogelijke soorten van criminaliteit – alles wat geld oplevert wordt gebezigd.

Armen in Honduras hebben in feite de keuze uit drie kwaden:

- Berusten in uitzichtloze armoede;
- Lid worden van een bende. Een zeer gevaarlijke keuze; men loopt een groot risico te worden vermoord;
- Emigreren, waarbij de Verenig-

de Staten als het "beloofde land" gelden.

Ons vastenproject is gericht op deze laatste groep, de



Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven als illegale werkracht. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd.

emigranten. Mensen die besluiten naar Ame-rika te gaan, krijgen onderweg allerlei verschrikkingen te verduren. Velen moeten reizen op het dak van een goederentrein. Onderweg is er sprake van veelvuldige verkrachtingen, ontvoeringen en geweld van bendes. Slechts 40% van alle mensen die vertrekken bereikt de grens van de Verenigde Staten . Daar wachten nieuwe ontberingen: ze moeten een woestijn doorkruisen. Meestal worden de vluchtelingen

opgepakt; ze moeten al hun bezittingen afgeven en worden teruggestuurd naar Honduras. Daar durven ze dikwijls hun eigen familie niet meer onder ogen te komen; vanwege hun mislukte emigratie voelen ze zich totaal waardeloos.

De zusters Scalabrinianas bekommeren zich om het lot van deze mensen. Ze vangen mensen op. Ook wordt er onderwijs gegeven. Dat is in Honduras zeker geen garantie voor een goede toekomst, wel vergroot het kansen van kinderen en helpt het ze om uit de handen van bendes te blijven. Er worden ook activiteiten georganiseerd om het saamhorigheidsgevoel te bevorderen.

U kunt meehelpen door uw bijdrage over te maken op giro 5850 van de Vastenactie Den Haag o.v.v. Honduras.

Op enkele locaties in onze parochie wordt een eigen actie georganiseerd. U hoort daar in uw eigen kerk meer over, of vindt de informatie in het Agendadeel, achter in deze editie van Ludgerus Magazine.

Afschaffing slavernij en de Vrede van Utrecht

Op 20 februari was in de Nicolaas-Monicakerk een middag over slavernij: "Slavernij, goedpraten of uitpraten"; kerken verkennen de sporen van slavernij. In korte bijdragen werd op verschillende wijze aandacht gevraagd voor de sporen van slavernij: beschadigingen uit het verleden bij 'hen' en bij 'ons', actuele slavernijvormen. Aansluitend werd de Utrechtse slavernijroute gelopen die eindigde in het stadhuis in de trouwzaal.

- Door Yosé Höhne-Sparborth -

Want in die trouwzaal werd 300 jaar geleden de eerste vrede gesloten die aan de onderhandelingstafel tot stand kwam, de Vrede van Utrecht. Voor Nederland was deze bijeenkomst minder gunstig. Het verdrag maakte tegelijk een einde aan de positie van Nederland als wereldmacht. In de woorden van de toenmalige Franse regering over Nederland: "We onderhandelen bij U, over U, zonder U."

Dáár, aan die onderhandelingstafel in het stadhuis, moest Nederland zijn alleenrecht op slavenhandel in het Caribische gebied afstaan aan Groot Brittannië. Vanaf toen ging de Nederlandse slavenhandel 'ondergronds', als zeeroverij.

Op de website van Kerk en Vrede, mede organisator van 20 februari, staan liturgiesuggesties voor wie een of meer zondagen in de eigen kerk wil wijden aan de slavernij: www.kerkenvrede.nl

De Raad van Kerken Nederland nodigt alle geloofsgemeenschappen uit, om in de eigen locatie aandacht te geven aan ons slavernijverleden. Als nakomelingen van de

slavenhouders hebben kerken én politici nog maar bar weinig nagedacht over die rol. Eigenlijk moeten we bekennen, dat die ene vorm van slavernij werd afgeschaft, om andere vormen uit te vinden. Eén kenmerk hebben al die vormen gemeenschappelijk: onzichtbaar voor degenen die de producten van slavernij kopen. Een land dat veel rijken kent die rijk willen blijven, heeft ook veel mensen die daar slim in zijn.

Wat de Raad van Kerken vraagt aan ons: wil je als lokale gemeenschap nadenken over je eigen relatie met slavernij? En daar dan iets over meedelen aan de Raad van Kerken vóór 1 juli 2013. Dan zal de Raad van Kerken brieven, tekeningen, gedichten en liederen op 1 juli aanbieden aan de vierende Surinaamse gemeenschap in Amsterdam.

Je eigen relatie met slavernij kan heel divers zijn:

- eigen voorouders die als slaven werkten hier in Nederland, in fabriek of veenkolonie of als boerenknecht...
- in jouw buurt staat een monument of een gebouw dat met slavernij samenhangt;
- jullie hebben een project dat probeert slavernij tegen te gaan;
- je hebt de slavernijroute gelopen en daar bepaalde dingen door geleerd.

Voor groepen die de slavernijroute willen lopen: er is een beknopte versie, als route geschreven, verkrijgbaar bij het secretariaat van de St. Ludgerusparochie. Bij de boekhandel is het boek verkrijgbaar dat geschreven werd voor Utrechtse wandelaars: 'Wandelgids sporen van slavernij in Utrecht'.

Bij Kerk en Vrede (Obrechtstraat 43) kun je óók een kwartetspel slavernij kopen. Het geeft veel informatie.

Tot slot een tip voor alle locaties: op vrijdagavond 21 juni, de kerkennacht, is er in alle Utrechtse wijken veel te doen rond de 'Vrede van Utrecht'. Onderzoek jouw buurt, en sluit erbij aan met iets in je eigen kerk.



A photograph of Pope Francis, wearing his white papal attire, sitting at a desk and looking at a tablet computer. He is surrounded by other people in dark suits, some of whom are also looking at the tablet. The background shows a bookshelf filled with books.

Pontifex en andere twitteraars

De mens is een sociaal wezen, gericht op contact met anderen. Inmiddels hoeft dat contact niet persé meer 'lijfelijk' te zijn; we hoeven niet oog-in-oog iemand te ontmoeten om er mee te kunnen communiceren. Dat is sedert de uitvinding van de telefoon al zo, maar meer nog sinds de bloei van allerlei 'social media'. Wat kunnen deze betekenen voor religie en levensbeschouwing, vragen we ons hier af?

- Door Francis Siefken -

Op het internet zien we niet alleen een enorm aanbod aan weetjes en kennis, maar we kunnen er ook de behoefte uit aflezen aan interactie. Steeds meer organisaties spelen op die behoefte in door directe interactie met het publiek mogelijk te maken en daarmee de waarde van hun merk te vergroten. Zo ook op het gebied van religie; complete websites zijn gewijd aan theologische en filosofische bespiegelingen, veelal in het Engels. Maar voor interactiemogelijkheden schrikt men vaak terug: wie moet dit beheren en hoe om te gaan met meningsverschillen of agressie, is dan het dilemma?

Youtube, Facebook, Twitter

Maar juist op het gebied van religie en levensbeschouwing wordt het pas echt interessant wanneer mensen op elkaar reageren, kennis en ervaringen delen en met elkaar in gesprek raken en blijven. Dit is bij uitstek iets waarbij de Kerk mensen kan ondersteunen. Via internet kan dit tegenwoordig op verschillende manieren, bijvoorbeeld door te reageren op of via korte YouTube filmpjes of via reacties op Facebook of Twitter. Facebook is plek waar mensen kort hun foto,

naam en interesses opgeven en op elkaar kunnen reageren. Met Twitter kun je korte berichtjes – 'tweets'- van maximaal 140 tekens de wereld in sturen, waarna anderen daar vervolgens ook in telegram stijl op kunnen reageren.

Voorbeelden zijn de onderstaande facebook groepen en twitteraars:
<http://www.facebook.com/groups/katholiekegezichten/>
<http://www.facebook.com/KatholiekeSU>
<http://www.youtube.com/user/rvonhogen>
<http://twitter.com/mediapriester>

Reacties op Twitter

Aangemoedigd door zijn communicatieadviseurs is ook de paus recent gaan twitteren. Dit om te laten zien dat ook hij als 85-jarige open staat voor die nieuwe media, ook al laat hij zijn tweets door iemand anders typen. Een voorbeeld van zijn hand: "If we have love for our neighbor, we will find the face of Christ in the poor, the weak, the sick and the suffering." (<http://twitter.com/pontifex>). In de eerste maand kreeg de paus op zulke tweets 270.000 reacties, waarvan 8% negatief van toon en 10% positief de rest van de reacties was neutraal.

Een andere toepassing van sociale media is het via een discussieforum gezamenlijk lezen en commentarieren van hoofdstukken uit de Bijbel of uit boeken; een soort digitale leesclubs dus.

Google Hangout

Een geheel nieuwe methode is het om via internet en Google Hangout via video met een groep te praten. Alle gesprekspartners verschijnen dan tegelijkertijd op het scherm; dit opent niet alleen mogelijkheden voor vergaderen op afstand maar ook voor groepsgesprekken met mensen die ver weg of in andere landen wonen.

Digitale wereld

Hoe mooi alle technieken ook zijn of zullen worden, het zal toch nog even duren voordat ook een viering volledig en net zo actief via internet gevierd kan worden. Een gemeenschap willen zijn vraagt méér van ons dan alleen maar samenkomen, of dat nu in de kerk op zondag is of in de digitale wereld. Zoals geschreven staat: "Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden." (Math. 18:20).

Dag en nacht
bereikbaar voor
directe hulp na overlijden
(030) 262 2244

PCB

UITVAARTZORG

Donaudreef 25 · 3561 EL Utrecht

pcbuitvaartzorg.nl



ANBI nr. 813846481



Sint Thomas
Stichting

Katholiek onderwijs in India is
mogelijk door uw hulp.
Wilt u ons helpen?

www.sinthomas.nl • Pastoor G. Paimpillil • Tel. 0650.813862
ABN-AMRO: 47.76.87.334, t.n.v.
St. Thomas Stichting te Utrecht



LAURENS BAAS MEDICOACHING

MANAGEMENT IN VERBINDING

coaching mediation training

met het oog op inspirerende samenwerking

dokters worden er beter van

Kennedylaan 2 3533 KH Utrecht tel 030-2947193 E contact@laurensbaas.nl
www.managementinverbinding.nl

Méer dan een uitvaart...

Omdat ieder persoon bijzonder is



(030) 296 66 66

barbarauitvaart.nl

Egginklaan 51 Utrecht

Nieuwe Vaart 5 Vleuten

Wilt u ook adverteren in het Ludgerus Magazine en 4500 gezinnen in Utrecht Noord/West bereiken? Neem dan contact op voor voorwaarden en tarieven met Hans Stahl: hans.stahl@stalino.nl of 06-16532419



Christen Nu

De belevenissen van een misdienaar

Eline 12 jaar, groep 8; Mandy, 12 jaar, expressieklas van het Oosterlichtcollege; Lotte 14 jaar, 3e klas Christelijk Gymnasium; en Max, 18 jaar, 5 atheneum op Bonifatiuscollege. Alle vier zijn ze acoliet in de St. Antoniuskerk. Veel jongeren in de St. Ludgerusparochie zijn op die manier vrijwillig werkzaam voor hun geloofsgemeenschap, maar we kozen deze vier uit als voorbeeld.

- Door Armand Heijnen -

Alle vier werden ze vrij snel na hun Eerste Communie gevraagd of ze misdienaar wilden worden. "Eerst wist ik niet zo goed of ik dat wel wilde", vertelt Max. "Maar toen mij werd uitgelegd wat je allemaal moet doen, leek het mij best wel leuk."

Lotte en Eline vullen aan: "Acoliet zijn leek ons leuker dan in een volwassen viering stil moeten zitten en niets te doen hebben." Mandy vindt het leuk om op het altaar mee te kunnen helpen, hoewel wat haar betreft de preken niet te lang moeten duren. "Dan snap ik er niks meer van." Lotte vindt het vooral gezellig als ze samen met een andere acoliet mag dienen. Eline: "Je moet stil zitten op het altaar en hebt vaak niet zo veel te doen. Dat is wel saai". En Lotte vindt het vooral verschrikkelijk dat "je op zondagochtend vroeg uit je bed moet." Max vult aan: "Ik vind het vervelend als je lang met het wierookvat moet staan tijdens de evangelie-lezing. Omdat de wierook dan in je kleren gaat zitten en je moet oppassen dat je niet keihard begint te hoesten door de rook."

"Maar", voegt Max er aan toe, "dat weegt niet op tegen de complimentjes die je altijd na de viering krijgt van de kerkgangers". De clichéverhalen over stiekem snoepen van de miswijn blijken volgens dit viertal niet te kloppen. Lotte heeft die verhalen zelfs nog nooit gehoord. Maar andere gekke dingen hebben de

misdienaars wel degelijk meegemaakt. "Pater Goes zei bij de Vredeswens nooit: 'De vrede van Christus', maar altijd zoiets als: 'Wat heb je leuke schoenen aan of wat zit je haar leuk'," herinnert Max zich. Mandy heeft eens een stuk hostie gekregen dat zo groot was dat ze het drie keer heeft moeten breken voordat ze het kon opeten. En Eline weet nog een incident met een organist: "Die liep midden in de viering boos weg. Niemand wist waarom. Het koor keek heel verbaasd en ze hebben zonder orgel de viering afgemaakt."

Max: "Als ik leeftijdsgenoten vertel dat ik de misdienaar ben moet ik meestal eerst uitleggen wat je ongeveer allemaal doet. Maar ik krijg er dan eigenlijk nooit vervelende reacties op." De klasgenoten van Lotte weten niet dat ze dit werk doet. De meest voor de hand liggende vraag is natuurlijk: hoe kom je er als jongere bij om dit soort werk te doen in een kerk die waarschijnlijk voor 90 procent gevuld is met mensen van boven de 55 jaar. "Natuurlijk doen we liever iets met leeftijdsgenoten", zeggen Eline en Lotte volmondig.

"Maar de leeftijd van de mensen stoort ons niet. Sommige mensen pletten je als ze je een knuffel geven!" Max heeft helemaal geen last van dat leeftijdsverschil: "Alle ouderen in kerk zijn aardig en zijn altijd erg blij als je er weer eens bent en een praatje met ze maakt." En hun geloof, heeft dat er nog iets mee



Foto: Janny Nieboer

Misdienaars helpen bij het zegenen van de palmtakjes op palmzondag 2012 voor de Antoniuskerk. Links: Mandy.

te maken? Doen ze dit werk ook omdat ze gelovig zijn? Eline vindt van wel: "Je zit toch een heel uur in de kerk. Je gelooft toch in God?! "Lotte ziet het anders; als zij in de kerk zit, heeft ze het gevoel niet echt iets met het geloof te doen. En Mandy twijfelt: "Ik zeg ja, omdat je naar de kerk gaat omdat je gelovig bent. Maar tegelijk denk ik: je kunt ook niet naar de kerk gaan en toch gelovig zijn. Wanneer ben je eigenlijk gelovig?"

Max denkt dat je niet perse echt gelovig moet zijn om acoliet te kunnen zijn. "Al denk ik wel dat het lastig voor jezelf is als je dat niet bent. Ik zou dan denken: 'Ja wat ben ik hier nou helemaal aan het doen?!' Wat niet wegneemt dat geloven ook iets heel persoonlijks is. De één vindt dat je elke week in de kerkbanken moet zitten, terwijl anderen eens per maand genoeg vinden. Je beleeft je geloof zoals jij dat wilt en je moet je er prettig bij voelen."

Het gaat er niet om te be- laten vernieuwen

Overall worden parochies samengevoegd en kerken gesloten. Dat is onontkoombaar, wordt gezegd, om de financiën op orde te krijgen. Het is flauw er als tegenargument op te wijzen dat Jezus volgens het evangelie met vijf broden en twee vissen een vijfduizendkoppige menigte te eten gaf. Er staat immers ook geschreven dat we onze God niet op de proef moeten stellen. Het is onze taak onze zaken op orde te brengen.

- Door Erik Borgman -

Maar dan moet duidelijk zijn wat 'onze zaken' eigenlijk zijn. Vreemd genoeg wordt de vraag daarnaar bij alle tumult vaak overgeslagen. Ik denk dat de moeilijke situatie waarin de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Nederland verkeert, in belangrijke mate veroorzaakt is doordat de vraag wat eigenlijk 'de zaken van de kerk' zijn, niet serieus gesteld wordt. Serieus wil zeggen: op een manier die verder gaat dan het opsommen van een rijtje taakvelden: liturgie, diaconie, pastoraat, catechese en



gemeenschapsopbouw. Waarom en in welke zin zijn deze taken eigenlijk belangrijk?

Het gaat uiteindelijk om de elementaire vraag wat het betekent om 'kerk' te zijn. Het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) heeft zich indringend met deze vraag beziggehouden. De visie die daaruit voortkwam is neergeslagen in de documenten die het concilie produceerde. Deze concilieteksten kunnen volgens mij nog altijd helpen om te achterhalen wat het betekent om hier en nu 'kerk' te zijn.

Niet voor zichzelf

De kerk is er niet voor zichzelf: dat is misschien wel het belangrijkste inzicht dat de concilievaders ons hebben nagelaten. Zeker, de conciliedocumenten hebben de kerk 'volk van God' genoemd, maar dit volk heeft de taak te laten zien dat de hele wereld en de hele geschiedenis in Christus van God is: zo laat ze zelf zien op bijzonder wijze van God te zijn. Gelovigen komen niet samen als vrome zielen die er behoefte aan hebben bij elkaar te schuilen. Zij

komen bij elkaar omdat het – zoals de liturgie het zegt – 'een hoge en heilzame plicht' is God te aanbidden en dank te zeggen voor het bestaan, voor Gods betrokkenheid in de Gezalftde Jezus, voor zijn Geest.

Het concilie heeft dit uitgedrukt door de kerk 'teken en instrument' te noemen van de gemeenschap met God en van de eenheid van het menselijk geslacht. God verbindt zich in Jezus Christus met de mensen en verbindt hen met hun verschillen in een nieuwe gemeenschap. Dat laat de kerk zien c.q. daar is zij een teken van, en dat bevordert zij c.q. daartoe is zij een instrument. Dit plaatst de kerk op twee manieren in de wereld. Ten eerste is in de geschiedenis van Jezus Christus de door God geschapen wereld op een nieuwe manier Gods wereld geworden en ten tweede is het de taak van de gelovigen in deze wereld God aan het licht te brengen. De kerk brengt de wereld voor God en belichaamt Gods betrokkenheid voor de wereld.

houden, maar om ons te

Als katholieken gevraagd wordt wat ze aan de kerk belangrijk vinden, komen zij vaak niet verder dan dat Jezus' boodschap hen 'inspireert' en dat de kerk de taak heeft op te komen voor de zwakken. In een samenleving die eerder ontmoedigt dan bezielt, is inspiratie een groot goed en solidariteit met de minsten is een Bijbels grondthema.

Universum

Maar op de eerste plaats wordt in de kerk het leven zichtbaar gemaakt zoals het werkelijk is. De woorden en gebaren spreken van het leven in zijn hoogten en diepten – letterlijk van alleluia tot Kyrie eileison

– maar getuigen er tegelijkertijd van dat wij niet verloren lopen in een universum en een samenleving van onverschillige wetten. Wij zijn geschapen en worden gedragen door Gods liefdevolle betrokkenheid, die zich weerspiegelt in de betrokkenheid van mensen onderling – of deze zichzelf nu beschouwen als gelovig of niet, want ieder mens is beeld van God en aan de meeste kun je dat ook geregeld zien.

Met Kerstmis vieren we dat God ons zozeer liefheeft dat Hij onder ons wil wonen, met

Pasen wordt duidelijk dat zelfs de grens van dood, lijden en godverlatenheid hem er niet van afhoudt ons tot onze bestemming te brengen: de gemeenschap met hem die geen einde kent. Deze gemeenschap



belichaamde Jezus Christus en belichaamt de kerk na zijn dood als zijn nieuwe lichaam, waarvan de gelovigen bezielt door Zijn Geest allemaal op hun manier ledematen zijn.

Alle dingen nieuw

De kerk heeft dus het levende lichaam van Christus te zijn, teken en instrument van Gods liefde voor de wereld. Hoe ben je vandaag de dag, in onze wereld en in onze tijd, deel van het lichaam van Christus: dat is de vraag die centraal zou moeten staan als het gaat over kerkelijke

reorganisaties. De tweede vraag is dan: wat hebben mensen nodig – aan organisatie en verband, maar ook aan gebouwen en geld – om daar iets van te realiseren? Pas de derde vraag is: hoe organiseren wij dat en hoe verbinden wij wat zou moeten en waarnaar we verlangen met wat mogelijk en haalbaar is?

Toekomst

Vragen hoe schaarse middelen – menskracht of geld – efficiënter verdeeld kunnen worden of hoe je de eigen gemeenschap zo veel mogelijk in stand houdt, zijn begrijpelijk, maar kunnen in het

zoeken naar de toekomst van de kerk niet centraal staan. Want de verrezen Christus en zijn Geest zijn niet gericht op wat er is of wat menselijkerwijs kan, maar op een toekomst die aan het aanbreken is: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw' (Openbaring 21, 5).

Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar theologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is parochiaan van de Ludgerusparochie.

Agenda berichten



Vieringen in de St. Ludgerusparochie in de Goede Week en met Pasen

Palmzondag 24 maart 2013

9.30 uur Josephkerk

10.00 uur Antoniuskerk, Dominicuskerk, Nicolaas-Monicakerk

11.00 uur Jacobuskerk, Rafaëlkerk

Witte Donderdag 28 maart 2013

18.00 uur Nicolaas-Monicakerk (sedermaaltijd)

19.30 uur Rafaëlkerk

19.00 uur Overige kerken (Eucharistieviering m.u.v. Antoniuskerk)

Goede Vrijdag 29 maart 2013 Kruisweg

15.00 uur Antoniuskerk, Dominicuskerk, Jacobuskerk, Rafaëlkerk.

Goed Vrijdag 29 maart 2013 Vieringen

15.00 uur Josephkerk

19.00 uur Jacobuskerk, Rafaëlkerk; Antonius en

Dominicuskerk: oecumenische viering kruisverering in de Pniëlkerk (Oog in Al), Lessinglaan 33.

Paasviering voor de kinderen 30 maart 2013

19.00 uur Antoniuskerk, Jacobuskerk

Paaswake 30 maart 2013

20.30 uur Nicolaas-Monicakerk

22.00 uur Dominicuskerk, Jacobuskerk, Rafaëlkerk

1^e Paasdag 31 maart 2013

9.30 uur Josephkerk

10.00 uur Antoniuskerk, Dominicuskerk,

11.00 uur Jacobuskerk, Rafaëlkerk

11.30 uur Nicolaas-Monicakerk (samen met Spaanse gemeenschap)

2^e Paasdag 1 april 2013

11.00 uur Rafaëlkerk

KERK  **BALANS** 2013

Wat is de kerk jou waard?

Heeft u uw jaarlijkse bijdrage aan de Actie Kerkbalans nog niet overgemaakt?

Dat kan alsnog:

Bnkrek. 723225 t.n.v. Antoniuskerk

Bnkrek. 578054 t.n.v. Penn.Par.best. Dominicuskerk

Bnkrek. 39.43.02.141 t.n.v. Jacobus, Ludgerus, Salvator

Bnkrek. 492730 t.n.v. Josephkerk

Bnkrek. 1806002 t.n.v. Kerkbijdrage Nicolaas Monica

Bnkrek. 9689125 t.n.v. St. Rafaëlkerk.

Vastentijd in de Dominicus

Iedereen heeft van tijd tot tijd de behoefte het oude af te leggen, niet omdat het per se verkeerd is, maar omdat het het zicht belemmert op waar het om gaat. Christenen proberen dit in de veertig dagen voor Pasen, onder andere door eenvoudiger of minder te eten, of door aandacht te hebben voor mensen die kwetsbaar zijn en voor wat in de wereld bedreigd wordt. Maar wat doe je dan eigenlijk? Wat verlang je? Op welk spoor brengt dit je?

Deze gedachte staat centraal in de veertigdagentijd in de Dominicuskerk. Elke zondag in de Veertigdagentijd krijgt het thema *Delf mijn gezicht* op aan de hand van de lezingen een bijzonder accent. Iedere woensdagavond is er om 19.00 uur in de kapel een oecumenische *vesperviering* rond het thema *Nieuw leven*, gebaseerd op verhalen van koning David, die telkens weer op een nieuwe kans mag hopen en dit ook ondervindt bij alles wat verkeerd gaat. Het gaat hierbij over ontzag voor leven, vechten voor leven, verzoening, verraad en trouw. Bij alle vieringen zal een nieuwe Christusicoon centraal staan.

De viering van *Palmpasen* begint zoals ieder jaar in de binnentuin, waar het intochtsverhaal wordt verteld en de palmtakjes worden gezegend. In processie trekken we Hosanna zingend buitenom over straat, de kinderen voorop met hun versierde palmpasestokken, de kerk in. Aan het eind van de viering worden de palmpasestokken gezegend en door de kinderen weggebracht naar mensen in de wijk.

De *Boeteviering* op woensdag 27 maart vieren wij traditiegetrouw in oecumenisch verband. We komen om 19.00 uur bij elkaar in de kapel. Na inkeer en erkennen van schuld en fouten volgt handoplegging en kan ieder als teken van reiniging de handen wassen.

Op *Witte Donderdag* vieren we om 19.00 uur samen met de parochianen van de Antoniuskerk eucharistie, voorgegaan door pater Jozef Essing o.p. Naar Joods gebruik worden matzes, wijn, bittere kruiden en charozet aangedragen. Aansluitend tot 21.00 uur *Stille wake*.

Op *Goede Vrijdag* is er om 15.00 uur *kruisweg*. Om 19.30 hebben we samen met de parochianen uit de Antoniuskerk en onze protestantse burens een viering in de Pniëlkerk. Daar hangen de

schilderijen die op 5, 12 en 19 maart kunnen worden gemaakt aan de hand van Bijbelverhalen en hedendaagse foto's over lijden.

Ook de *Paaswake*, die om 22.00 uur begint, vieren we in de Dominicuskerk samen met de Antoniusgemeenschap. Zij nemen hun Paaskaars, ontstoken aan het nieuwe Licht van Christus, na afloop mee naar hun eigen kerk. Projectkoor Pascha zingt.

Op *Paaszondag* gaat pater Jozef Essing o.p. ons om 10.00 uur voor in een plechtige viering, waarbij ons eigen koor Weerklank zingt.

Goede Week Antoniuskerk

Dit jaar zal de Goede Week anders zijn dan u gewend bent in de Antonius. Verleden jaar waren er al aanpassingen, omdat we het zonder pater Jan Goes moesten stellen. Dit jaar worden de aanpassingen groter, omdat de bisschop verboden heeft bepaalde vieringen te doen zonder priester.

De Goede Week vieren we op drie locaties. *Palmezondag* is bij ons zoals gebruikelijk de viering met de kinderen en Palmpasen. Een optocht langs de kerk.

Op *Witte Donderdag* en tijdens de *Paaswake* zijn samen met de Dominicusgemeenschap in de Dominicuskerk. In de Dominicuskerk zal in de Paasnachtviering ook onze paaskaars weer worden aangestoken. Er zal doopwater voor ons worden gewijd. En daar zullen de huiskamerkaarsen worden uitgedeeld die besteld zijn. Van wie er die nacht niet is, zullen we zorgen dat de kaarsen 's morgens in de Antonius zijn. *Goede Vrijdag* lopen we in de Antonius om 15.00 uur de kruiswegstaties, voorafgegaan door een korte boeteviering en afgesloten met een eenvoudige kruisverering. Wie aansluitend nog wil waken in de kerk kan dat doen. 's Avonds is er in de Pniëlkerk om 19.00 uur een Oecumenische viering.

Op *Paaszaterdag* is er in de Antonius om 19.00 uur een familieviering met paasvuur.

Paasmorgen is er om 10.00 uur een Eucharistieviering in de Antonius.



Goede Week Nicolaas-Monica



De vieringen van Goede Week beginnen met de viering van Palmzondag. Wij zegenen de palmtakjes die u meekrijgt naar

huis. Op Witte Donderdag is er om 18.00 uur als gebruikelijk een sedermaaltijd, waar het uittochtverhaal centraal staat, zoals dat klinkt bij het Joodse Pasen. Na de viering is er soep met brood.

Op Goede Vrijdag is er enkel 's middags een viering met kruis-hulde om 15.00 uur. Neemt U daarvoor weer witte/gele bloemen en groen mee die ook kunnen dienen voor de paasversiering. De viering houden we samen met de Spaanssprekenden in onze parochie. De paaswake begint dit jaar vroeg. Al om 20.30 uur. We hopen dat het dan een beetje donker is. Eerste paasdag is er een viering samen met de Spaanssprekenden om 11.30 uur en voor tweede paasdag verwijzen we U graag naar de Rafaëlkerk.

Vastenactie Nicolaas- Monica

Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun 'Beloofde Land', op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven als illegale werkkraft. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd. Dit jaar besteden we aandacht in de Vastenactie aan Honduras. Jaarlijks volgen naar schatting 500.000 migranten uit Midden Amerika de levensgevaarlijke route naar de Verenigde Staten door Guatemala en Mexico.

U kunt meedoen aan de Vastenactie: in de veertigdagentijd zal de melkbus weer achter in de kerk staan. De zakjes om de kerkbijdrage in te doen liggen op de tafel boven de melkbus. Wilt u liever gireren: Vastenactie Honduras, gironummer 5850 Den Haag.

Vastenactie St. Ludgerusparochie

De St. Ludgerusparochie bestemt haar Vastenactie ook voor Honduras. Zie ook pagina 5 van dit magazine.

Vastenactie Antoniuskerk

De tweede collecte in de vastenperiode in de Antoniuskerk is bestemd voor DARA Europe. Deze organisatie is opgericht door mensen uit de parochie in IJsselstein. DARA-Europe heeft een weeshuis in Cambodja. Kinderen worden gered van de straat, krijgen een veilig thuis en krijgen een opleiding. Dat zorgt ervoor dat deze kinderen niet langer zijn overgeleverd aan de wetten van de straat en in vrijheid aan een toekomst kunnen bouwen.

Dit jaar wordt de afschaffing van de slavernij (1863) herdacht. De uitbuiting van kinderen is een moderne vorm van slavernij en vandaar deze keuze voor DARA Europe.

Op zondag 24 februari zal Kelly Blikendaal in de viering komen vertellen over DARA Europe. Kelly is een middelbare scholiere uit Nieuwegein en zij is als vrijwilligster verbonden aan het project. Kelly zal spullen meenemen om na de viering te verkopen voor het goede doel. Alle spullen zijn van gerecycled materiaal en gemaakt in het project DARA.

Ook de kinderen van de Kindernevendienst zullen in de vastenperiode sparen voor dit goede doel.

Avondgebeden in de Vastentijd Oranjekapel

In de veertigdagentijd bereiden wij ons voor op Pasen en herdenken wij het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus Christus. Wij laten ons dit jaar aan de hand nemen door de apostel Paulus in zijn brief aan de Christenen van Kolosse. Het grote thema is daar: met Christus sterven en verrijzen.

Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en napraten bij een kop koffie of thee. De avondgebeden worden voorbereid door een oecumenische werkgroep vanuit de wijkgemeente Zuilen en drie locaties van de St. Ludgerusparochie: Nicolaas-Monica, Joseph en Jacobus. Data: 6, 13 en 20 maart. Tijd: woensdagavond om 19.30 uur. Lokatie: Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg.

Avondgebeden in de Vastentijd dagkapel Dominicus

Elke woensdagavond in de veertigdagentijd zijn er in de dagkapel van de Dominicuskerk oecumenische vespers. Het thema "Nieuw Leven" is gebaseerd op de verhalen van Koning David, die telkens weer op een nieuwe kans mag hopen en dit ook ondervindt bij alles wat verkeerd gaat. Het gaat dan over ontzag voor leven, vechten voor leven, verzoening, verraad en trouw. Data: 6, 13 en 20 maart. Tijd: woensdagavond om 19.00 uur.

Liturgie - Overig

Feestdag van St. Ludgerus 26 maart 2013



Dat we als Ludgerusparochie deze feestdag gaan vieren is wel zeker. Maar over hoe we hem gaan vieren valt nu nog niet te zeggen. De organisatie is nog in volle gang. Want behalve dat Ludgerus onze patroonheilige is, was hij een echte Utrechter, of beter: Zuilenaar. Zijn vorming werd toevertrouwd

aan Sint Gregorius, bisschop van Utrecht. Hij studeerde ook bij Alcuinus in York, de latere leermeester van Karel de Grote. Rond 773 kwam hij terug naar Utrecht. Na zijn priesterwijding ca 775 werd hij uitgezonden naar de Friezen. Later ging Ludger naar Italië, waar hij drie jaar doorbracht in het Benedictijner klooster op de Montecassino. Op verzoek van Karel de Grote keerde hij in 786 terug naar Westfalen om het bekeringswerk onder de Friezen en Saksen te leiden. De vorst benoemde hem hiertoe rond 804 tot eerste bisschop van het toenmalige Mimigerneford dat vanwege het daar gestichte klooster ('monasterium'), Münster ging heten. Hij stichtte kerken en kloosters, zoals de domkerk van Münster, de Benedictijnerabdijen van Werden (bij Essen) en Helmstedt, alsook het vrouwenklooster Nottuln (bij Münster), waar zijn zuster Sint Heriburga abdis werd. Hij schreef een biografie van Sint Gregorius en staat bekend als 'de apostel van de Saksen'. Hij ligt begraven in het klooster van Werden.

Verdieping

Dominicus Leesgroep 'Adieu God'

Op donderdag 7 maart 2013, om 20.00 uur zal de auteur van het boek 'Adieu God', Arjan Markus, predikant in de Jacobikerk, aanschuiven bij de Dominicus leesgroep op Pijperlaan 31 ter afsluiting van de gesprekken rond dit boek. Jammer, dat de leesgroep momenteel klein is, want Arjan Markus verdient een breder publiek om mee in gesprek te gaan. Wie het boek kent en heeft gelezen, kan op 7 maart 2013 komen meepraten. Wel graag even opgeven als je komt bij het secretariaat mail:secretariaat@dominicuserkutrecht.nl of bij Leny Beemer lenybeemer@online.nl. Bellen kan ook elke morgen naar de pastorie van de Dominicus 9.00-12.00 uur tel.2935245. Binnenkort wordt gestart met een nieuw boek. Nadere informatie volgt via Ludgerus Actueel.

Joods Leerhuis in de Antoniuskerk

Laatste bijeenkomst van het winterseizoen op dinsdag 5 maart 2013 in de Antoniuskerk om 20.00 uur, ingang pastorie Kanaalstraat 200. Dit jaar komen teksten aan de orde die worden gelezen op Joodse feestdagen, op 5 maart het boek Klaagliederen. Inleider is mevrouw Tirza Middleton, lid van de Liberaal Joodse Gemeente.

De bijeenkomsten eindigen in principe om 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, maar voor de consumptie wordt € 2 per persoon gevraagd.

Begeleide meditatie in de Dominicuskerk

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor wie al eerder ervaring met meditatie heeft opgedaan. Na een eenvoudige oefening om stil te worden, gaat de weg verder naar binnen met behulp van muziek, een tekst of beeld. Er wordt afgesloten met een (korte) uitwisseling van ervaringen. Je bent



welkom om een keer of vaker mee te doen. Onder leiding van Seintje Bos. Data : 14 maart, 11 april, 16 mei 2013. Locatie: Dominicuskerk, ingang pastorie Palestrinastraat 1.

Kenniscafé Dominicus

'Die beslissing laten we over aan de computer. Of toch niet?' Chris Snijders, hoogleraar Sociologie van Techniek en Innovatie aan de Technische Universiteit Eindhoven, gaat uitgebreid in op dit thema. Zondag 3 maart, 20.30-22.30 uur
Locatie: Dagkapel, Palestrinastraat 1A
Toegang: vrij.

Laatste avonden van de Cursus Geloofsbelijdenis in Jacobuskerk



Wat geloven we eigenlijk? En wat doen we met ons geloof? Is het geloof een leer die beperkt of een waarheid die vrij maakt? Jezus heeft zelf beloofd, dat de waarheid vrij maakt – kunnen we Hem vertrouwen? Op deze

en op andere vragen, die U er zelf aan mag toevoegen, gaan we antwoorden zoeken. Geen cursus voor goedgegelovige mensen, maar voor gelovige mensen die er slimmer en sterker van willen worden. Iedereen kan deze twee laatste avonden nog aansluiten. De cursus wordt geleid door pater Elias op: woensdag 20 maart en 24 april 2013. Steeds van 19.30 uur tot 21.30 uur, in de Ludgerzaal van de Jacobuskerk (Zuilen), ingang Adriaan Mulderstraat 73. Opgave bij centraal secretariaat: 030-2441319 of secretariaat@sintludgerus.nl

Utrecht Lezingen: 'De dood komt steeds later'

Op 27 maart confronteert Prof. dr. Doeke Post ons met zijn stelling: "De dood komt steeds later". We worden steeds ouder. Ondanks alle behandelingen die ons langer in leven houden, weten we één ding zeker: er komt een einde aan het leven. En dan komen de vragen: Moeten we de patiënt nog langer laten lijden? Stoppen met nog meer behandelingen? Wie neemt de beslissing? In deze lezing wordt het vraagstuk van palliatieve zorg, euthanasie en andere vormen

van levensbeëindigend handelen uitvoerig besproken.

Prof. dr. Doeke Post is voormalig huisarts en emeritus hoogleraar Sociale Geneeskunde Plaats: Priëlkerk (Oog in Al) , Lessinglaan 33, Utrecht . Aanvang 14 uur.

Muziek

Koninklijke Oratorium Vereniging in Jacobuskerk

Concert door de jubilerende Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht. Ter gelegenheid van haar 160-jarig bestaan heeft dit koor gekozen voor overwegend muziek van stadgenoten die, bij haar oprichting, nog geboren moesten worden. Het wordt dus een concert met muziek in & uit, voor & door de stad Utrecht!

Plaats: St. Jacobuskerk, Prins Bernardplein 40. Ingang aan de achterzijde van de kerk: Adriaan Mulderstraat.

Datum en tijd: zondag 3 maart van 15.00-16.00 uur. Er is geen pauze.

Toegang is gratis, bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Muziekreis door de eeuwen heen in Dominicuskerk

Amor Vincit o.l.v. Hanna Rijken, OCTO+ o.l.v. Gerard Legeland en aan de piano Evert van Merode. Zij nemen u dit voorjaar mee op een muzikale reis. Een reis door de eeuwen heen, langs verschillende stijlperiodes in de muziek. Tegelijk wordt dit een reis langs de vele kanten van het leven: geloof, natuur en – last but not least – liefde.

Op 3 maart, 15.00 uur. Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat. Kaarten: € 10,-; kinderen t/m 12 jaar € 2,- (incl. consumptie in de pauze); vooraf verkrijgbaar bij de koorleden en vanaf 14.30 uur in de kerk. Consumpties vóór aanvang € 1,-

Concert Utrechts Conservatorium in Dominicuskerk

Zondag 21 april, 15.00 uur.

Toegang: Volwassenen: € 10,00 kinderen (tot 12 jaar) € 2,50 –

Kaarten verkrijgbaar vanaf 14.30 uur in de kerk.

Overige activiteiten

Jubileum 25 jaar pastor Gerrit Jan Westerveld

Op zondag 14 april zal in de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200 om 10 uur op feestelijke wijze het 25-jarige jubileum als pastoraal werker van Gerrit Jan Westerveld gevierd worden. Alle parochianen van de Ludgerusparochie zijn van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen en pastor Westerveld na afloop te feliciteren. Andere kerken in de Ludgerusparochie zullen - voor zo ver mogelijk - gesloten zijn.

Snuffelmarkt op plein Dominicuskerk



De Dominicuskerk steunt samen met de Dominicusschool het project 'Hygiëne basisschool TOGO'. Het doel van dit project is de realisatie van zes toiletten en één waterput voor de RK basisschool Christ-Roi in Kpalimé, Togo. Wij willen samen met de Dominicusschool de hygiëne

op deze RK basisschool van 470 kinderen verbeteren. Afgelopen maand hebben we te horen gekregen dat Cordaid Vastenactie ons project financieel wil ondersteunen.

De Dominicuskerk organiseert voor dit project een Paas/snuffelmarkt op zaterdag 23 maart 11.00 tot 13.00 uur op het kerkplein in de Händelstraat. De totale opbrengst is voor dit project.

Voor de snuffelmarkt zijn wij op zoek naar spulletjes om te verkopen. Heeft u spulletjes voor ons zoals boeken, LP platen en cd's, kinderkleding, speelgoed en klein huusraad van keukenspulletjes tot klein meubilair (maar geen grote meubelen) dan kunt u contact opnemen met de Dominicuskerk (telefoon 030-2935245). Er kan een afspraak gemaakt worden om de spulletjes op te halen.

Natuurlijk kunt u uw financiële bijdrage ook rechtstreeks storten op giro 1726986 ten name van het Missiefonds St. Dominicus onder vermelding van "Hygiëne basisschool TOGO". Op zaterdag 23 maart 11 - 13 uur.

Pelgrimswandeling naar de Stille Omgang

Op zaterdag 16 maart 2013 wordt er voor de 14de keer een pelgrimswandeling georganiseerd via het landelijk gebied tussen Utrecht en Amsterdam naar Amsterdam. We verzamelen vanaf



08.00 uur en vertrekken 8.30 uur vanaf de St. Dominicuskerk aan de Händelstraat in Oog in Al. De exacte route van dit jaar is nog niet bekend, maar het is mogelijk onderweg aan te sluiten. We verwachten rond 21.30 uur bij de Krijtbergkerk in Amsterdam aan te komen. We hebben er dan ongeveer 45 kilometer op zitten. De deelnamekosten zijn € 45,- per persoon. Dat is inclusief avondmaaltijd en busvervoer terug naar Utrecht. Opgave, eventueel met vermelding van de opmerking dat men onderweg wil aansluiten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 9 maart bij Will Kuijpers/Frans Middelham, tel: 030 - 2934683 of via email: stille.omgang@dominicuskertrecht.nl. Deelnamekosten graag vooraf overmaken op: Giro 4444643 t.n.v. Kuijpers eo Middelham te Utrecht. De regiokring Utrecht van de Stille Omgang organiseert ook een busreis (vertrek vanaf het Jaarbeursplein) naar de Stille Omgang. Informatie bij broedermeester: Joop van Maarseveen, tel. 030 - 271 58 86 na 20.00 uur. Reiskosten (retour): € 12,- per persoon.

Chillavonden voor jongeren van 15-25 jaar in Rafaëlkerk

De chillavond is een maandelijks avond voor jongeren waarbij ontmoeting en geloof centraal staat. Op de avond zelf is het de bedoeling dat er een mix ontstaat tussen geloof en ontspanning.

Het programma is elke avond anders, maar als basis wordt de gezamenlijke viering (in de Rafaëlkerk om 19:00) aangehouden met daarna activiteiten waarbij geloof en ontspanning tot uiting kunnen komen. De avond eindigt officieel om 23:00. De eerstvolgende data zijn: zaterdag 16 maart, 20 april, 18 mei 2013. Informatie bij Annemarie Scheerboom: scheerboom@hotmail.com.

Ontmoetingsdag met snuffelmarkt in de Rafaël



Op 31 december was er in de Rafaëlkerk een mooie ontmoetingsdag waar iedereen welkom was en onder genot van een bakje koffie,

thee of een glaasje glühwein de kou van buiten even kon vergeten. Genietend van de zelf gebakken oliebollen kon iedereen snuffelen op de minimarkt. Oliebollen en minimarkt brachten samen ongeveer 780 euro op, die gebruikt worden om de warme uitstraling van de ontmoetingsruimte in stand te houden.

Binnentuin pastorie Rafaël

De binnentuin van de pastorie wordt gebruikt door pastoor George, maar ook door vrijwilligers die er bloemen kweken voor de kerkversiering. Pastoor George zou het een mooi idee vinden als deze tuin meer gebruikt zou worden door parochianen. Daartoe is het plan opgevat de tuin grotendeels te voorzien van gras om er bepaalde festiviteiten te laten plaats vinden. Zodra het weer het toelaat, willen enkele vrijwilligers de tuin op de schop nemen. Wie zin heeft om mee te helpen kan zich melden bij pastoor George. Of dan al de jaarlijkse barbecue – dit jaar te houden op zondag 26 mei 2013 - in die nieuwe binnentuin kan plaats vinden, hangt een beetje af van de aangeboden hulp. Maar er komt er zeker een. Het succes van afgelopen jaren maakte duidelijk dat hij in een behoefte voorziet.

St. Jacobuskerk

Prins Bernhardplein 40, 3555 AL Utrecht
Telefoon: 030 – 244 22 01 | ma-vr: 9-13 uur
Mail: mail@rkzuilen.nl
Vieringen: zondag 11.00 uur; zaterdag
18.30 uur; 1e Vrijdagviering 10.30 uur



St. Antoniuskerk

Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht
Telefoon: 030 – 293 08 79
Mail: antoniusvanpadua@hotmail.com
Vieringen: zondag 10.00 uur; woensdag
19.00 uur vesper



St. Rafaëlkerk

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
Telefoon: 030 – 261 12 52 ma-vr : 10-12 uur
Mail: secretariaat@sint-rafael.nl
Website: www.sint-rafael.nl
Vieringen: zondag 11.00 uur; zaterdag 19.00
uur; dinsdag 19.00 uur; donderdag 9.00 uur



St. Dominicuskerk

Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
Telefoon: 030 – 293 52 45 | ma-vr : 9-12 uur
Mail: secretariaat@dominicuserkrecht.nl
Website: www.domicuserkrecht.nl
Vieringen: zondag 10.00 uur ;
1e Vrijdagviering 10.00 uur



St. Josephkerk

Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht
Telefoon: 030 – 271 93 93 ma, di, vr : 14-16 uur
Mail: draaiwegkerk@planet.nl
Vieringen: zondag 9.30 uur;
1e Vrijdagviering 10.00 uur



St. Nicolaas-Monicakerk

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht
Telefoon: 030 – 244 13 19 ma-vr : 9-12 uur
Mail: rk.kerkcentrum@nicmonpar.nl
Vieringen: zondag 10.00 uur; 11.30 uur
Spaanstalig: woensdag 9.30 uur morgengebed
10, 24 maart, 28 maart Jueves santo 18.00 uur
29 maart Viernes santo 15.00 uur,
31 maart Domingo de resurrección 11.30 uur.



Hosanna, de zoon van David



Jezus ging met zijn leerlingen, de twaalf apostelen, naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren. Hij vroeg zijn apostelen een ezel te halen om op te rijden, een fier en aardig dier, om daarmee de stad binnen te gaan. De apostelen waren trots. Ze streken met de handen door het haar, hieven hun hoofd omhoog, klopten het stof van hun kleren. Want zij waren de vrienden van Jezus, de mannen die het dichtste bij hem stonden. Steeds meer mensen sloten zich bij hen aan, want ze kenden Jezus wel uit de verhalen. Dat hij blinden had laten zien, doven horen, kreupel

mensen weer liet rennen en dat hij allerlei mooie verhalen vertelde over hoe goed de mensen voor elkaar kunnen zijn.

Opeens riep iemand: 'Hosanna' en hij zwaaide met zijn armen. Meer mensen begonnen 'hosanna' te roepen, een soort welkomsgroet. En ze rukten palmladeren van de bomen om Jezus daarmee toe te wuiven. Ze legden zelfs hun mantels op de grond zodat Jezus over een soort tapijt verder kon, een soort rode loper. 'Hosanna de zoon van David die komt in de Naam des Heren!', riepen ze.

Ook al waren sommige mensen boos dat Jezus zich zo liet toejuichen alsof hij een koning was, daar trok Hij zich niets van aan. Jezus zegende hen allemaal, en zei: als de mensen zouden zwijgen, zouden zelfs de stenen nog 'Hosanna' roepen. Het nieuws dat Jezus terug was in de stad verspreidde zich als een lopend vuurtje; steeds meer mensen kwamen naar hem toe, waren blij en juichten hem toe. En Jezus preekte, vertelde hoe ze de weg naar Zijn Vader, naar God konden vinden.

Palmpasen

Palmpasen wordt ook wel palmzondag, of passiezondag genoemd. De zondag een week later is het Pasen. En die ene week, dat is een hele bijzondere. We noemen haar de 'Goede Week'. Die begint met Palmzondag, als we terugdenken aan het moment waarop Jezus met zijn leerlingen Jeruzalem binnenreed om er het Paasfeest te gaan vieren. Daarover gaat het verhaaltje hierboven. Op donderdag herinneren we ons dat Jezus met zijn leerlingen het 'laatste avondmaal' gebruikte, waarbij hij brood en wijn met hen, maar eigenlijk ook met ons, deelde. Als wij op zondag ook brood eten in de Kerk, dan herdenken we deze gebeurtenis van 'Witte Donderdag'. Vrijdag is een hele trieste dag; op deze 'Goede Vrijdag' is Jezus aan het kruis gestorven. Zaterdag ligt Jezus stilletjes in het graf, dat noemen we 'Stille Zaterdag', ook omdat er dan ook geen klokken luiden. Want voor een dergelijk feestelijk geluid is Zijn dood een te droevige gebeurtenis. Maar zondag is het Pasen, dan zingen we Alleluia, want dan gedenken we dat Jezus uit de dood is opgestaan.

De Palmpaasstok

Veel kinderen maken op Palmzondag een palmpaasstok. Misschien heb jij dat ook al eens gedaan; in ieder geval zou het leuk zijn om er dit jaar een te maken. In de stok zitten allerlei dingen verstopt die horen bij die Goede Week.



- Om te beginnen: heel vaak gaan kinderen met hun stok rondlopen in optocht. Daarmee doen ze een beetje na wat Jezus deed op Palmpasen in Jeruzalem: zijn intocht was ook een soort optocht.
- De stok die de kinderen dan meedragen heeft de vorm van een kruis; dat verwijst natuurlijk naar het kruis waaraan Jezus op Goede Vrijdag is gestorven.
- Boven op de stok staat een broodhaantje. Net zoals de haan op een kerktoeren verwijst die naar een van de leerlingen van Jezus, Petrus die, nadat Jezus gevangen was genomen, tot drie keer toe zei dat hij Zijn Meester niet kende, omdat hij bang was zelf ook gevangen genomen te worden. Dat had Jezus hem voorspeld: hij had gezegd: Petrus, voordat de haan kraait, zul jij drie keer gezegd hebben dat je me niet kent. En zo gebeurde het ook, en toen Petrus de haan hoorde, werd hij erg verdrietig en had hij spijt van zijn leugen.

- Maar het brood heeft ook een betekenis voor het brood dat Jezus met ons wil delen, en wat hij op Witte Donderdag aan zijn vrienden heeft uitgereikt.
- De buxustakjes waarmee we de stok versieren herinneren aan de palmtakken waarmee de mensen zwaaiden toen Jezus Jeruzalem binnenreed. Omdat wij geen palmen hebben, gebruiken we een ander plantje dat in de winter nog groen is.
- Soms hangen er 12 pinda's aan de stok: die verwijzen naar de 12 apostelen.
- Of 30 krentjes of rozijntjes: die verwijzen naar de 30 muntstukken die de apostel Judas kreeg toen hij Jezus verraadde door te vertellen waar de soldaten hem konden vinden om hem gevangen te nemen.
- Soms hangt er een sinaasappel aan, waarmee we de zure drank – een soort azijn – bedoelen die Jezus te drinken kreeg toen hij aan het kruis hing en dorst had.
- De eieren of chocolade eitjes die ook wel eens aan de Palmpasenstok hangen betekenen: nieuw leven. En daarmee denken we natuurlijk alvast aan Pasen, toen Jezus uit de dood is opgestaan.

Een stok met verhalen

Al is de palmpaasstok nog zo lekker met als die snoeplierten, je maakt hem eigenlijk niet voor jezelf. Het is de bedoeling hem af te geven aan bijvoorbeeld een oma of opa, of iemand die ziek of eenzaam is. Daarmee kun je laten zien dat je de oproep van Jezus aan alle mensen om voor elkaar goed te zijn, serieus neemt. Wij mensen willen leven zonder ruzie, oorlog en verdriet. En dat willen we aan elkaar doorgeven, net zoals we de stok doorgeven. De palmpaasstok lijkt een beetje op een boom, een boom met vruchten waar weer nieuwe bomen uit kunnen groeien, een levensboom die hoop wil doorgeven. Buxus is ook een symbool voor hoop, voor groen in winterse tijden, voor de komst van de lente. En het haantje is nog zo'n symbool voor hoop, want de haan laat als eerste horen dat er een nieuwe dag begint, dat de zon weer gaat schijnen. En zo is er van alles om aan te denken als je zo'n palmpaasstok maakt. Ik zou zeggen: aan de slag!

Iemand
verliezen
is al erg
genoeg



UITVAARTVERZORGING H. AGTERBERG

Wolter Heukelslaan 50, 3581 ST Utrecht. 030 - 251 09 82.
www.agterberg.nl